

Te koop: 1000 reptielen

Cynthia Grondsma uit Leeuwarden zag als curator al heel wat langskomen. Maar duizend reptielen? Die primeur beleefde ze deze week. Door het faillissement van ReptiCura, een speciaalzaak in kruipdieren.

„Het is wel bijzonder”, zegt de juriste over haar jongste juridische activiteiten. „Had ik zo ineens een slangetje op m'n hand.” Geen probleem, ze houdt van dieren.

Sinds het bankroet dinsdag werd uitgesproken, is ze elke dag wezen kijken naar de brilkaaimannen, dwergmuizen, hagedissen, vogelspinnen, schildpadden, wandelende takken, stekel-

staartvaranen, bidsprinkhanen, gekko's en schorpioenen.

Ervoor zorgen hoeft ze niet zelf. Dat doet een vaste ploeg vrijwilligers. Zij hielden de zaak in de loods aan de Ouddeelstraat draaiend sinds de bedrijfsleider dit voorjaar overspannen werd, vertelt Grondsma. Door diens

Na Tanzania-zending stokte de aanvoer

ziekte ontstonden er inkoopproblemen. Na de laatste zending uit Tanzania stokte de aanvoer, waardoor klanten steeds vaker teleurgesteld moesten worden

Het Leeuwarder bedrijf kreeg de zaak financieel niet meer kloppend. Grondsma traceerde zo'n €30.000 aan schulden en €15.000 aan nog te innen bedragen.

Behalve in gezelschapsdieren deed ReptiCura ook in dode en levende voedseldieren, zoals babymuizen, eensdagsratten, hamsters, konijnen, cavia's en kuikens. Over deze handel komen nogal wat bezorgde telefoontjes binnen. „ReptiCura is in het Noorden het enige verkoop-punt voor voedseldieren. Ik had zelfs de Apenheul al aan de lijn. Ik heb nog voor tien weken.”

Anders is dat met de kleine voedseldieren in bakjes, de krekels, meelwormen, fruitvliegjes, kakkerlakken en moten. Die zijn zo goed als op. „Die moet ik nu inkopen.”

De curator hoopt het bedrijf in zijn geheel te kunnen verkopen.

